



www.sleutel2000.nl



16 september gaat de bal weer rollen

Kom naar de officiële feestelijke opening

Bij DOB wordt er op dit moment hard gewerkt aan het klaarmaken van de nieuwe voetbalvelden. Alles moet tiptop in orde zijn om op 16 september de officiële opening te laten plaatsvinden. Wethouder Karin van Vliet zal dan samen met Kees Neervoort de aftrap verrichten van de oefenwedstrijd van DOB 2 tegen DOB O23. Ook de jeugdwedstrijd van DOB JO11 tegen FC Weesp staat tegelijkertijd op het programma. Het moet een feestje worden, want er is best veel gebeurd de afgelopen tijd.

Na een lange strijd over het onderhoud van de velden zijn de voetbalverenigingen en de gemeente er eind vorig jaar uitgekomen. Toen is afgesproken dat de gemeente de velden eerst op orde brengt en dat daarna DOB het onderhoud voor eigen rekening neemt. Daarom is in mei de renovatie gestart door aannemer Agterberg. Zo is de hele grasmat vernieuwd, de drainage op orde gebracht en ook de beregeningsinstallatie kan weer jaren mee. Het

hekwerk was ook al aan vervanging toe. Uiteraard hebben DOB-leden ook zelf de handen uit de mouwen gestoken. Daarnaast hebben de lokale sponsors van DOB meegeholpen in de vorm van levering van bekabeling, zand en betonplaten.

Omdat er toch al gegraven werd, heeft DOB besloten zelf te investeren in nieuwe led verlichting. Dat past goed in de verdere verduurzaming die al was ingezet door de aanschaf van 21 zonnepanelen. Deze zonnepanelen (gefinancierd door de opbrengsten van het DOB 75 jaar feest) leveren een groot deel van de benodigde stroom op.

Het beste is om zelf een kijkje bij de opening te komen nemen op 16 september 14:30 uur!

Bestuur vv DOB

• ALLSAFE Mini Opslag • Betonfabriek Nigtevecht • Brands Legal Consultancy • Compromis Tankvaart BV • Gebr. Dalmulder Infra • Eikk Onderwijsgroep • R. Hagen b.v. Weesp • JAL Rehbock Praktijk BV • JBL Installatietechniek • Kidswereld • Lengers Housing • PBH Techniek • ProWorks reclamegroep • HC Schoonhoven VOF Technische Installatie • Taxi Coen van der Lubbe • The Data Agency • Uitjes.nl • OSK Advocaten • WhisperPower



Het nieuwe schooljaar is begonnen

De zomervakantie is voorbij en de school is weer open. In een gesprek met de directeur van De Verbinding Mirjam Schweppe nemen we het aankomende schooljaar door. Er starten twee nieuwe leerkrachten, er zijn concrete stappen gezet in het cameratoezicht en er wordt een verdergaande vorm van samenwerking met Kidswereld onderzocht.

Mirjam, hoe is het om weer gestart te zijn na de vakantie?

Ik vind werken heerlijk, ik geniet elke dag op school. Ik vind het elke dag een mooie uitdaging om de kinderen, het team, en de ouders te ontmoeten en om ervoor te zorgen dat de kinderen het beste onderwijs kunnen krijgen. Iets wat je overigens alleen samen kunt doen. Vakantie is nodig om je weer op te laden en er even uit te gaan, maar daarna is het ook weer fijn om aan de slag te gaan. Dat hoor ik trouwens ook van ouders, het is heel fijn dat kinderen weer in een 'ritme' komen.

Ik kan me voorstellen dat het een pittige baan is; zeker na de fusie, de hoge kosten, personeelsgebrek en veeleisendere ouders. Je lijkt alles goed op de rit te hebben. Chapeau! Kun je nog iets vertellen hoe het gaat nu de fusie alweer 2 jaar achter ons ligt.

De school draait erg lekker en de sfeer is goed. Er zijn twee teams samengevoegd en er zijn nieuwe mensen bijgekomen, wat altijd spannend is. We hebben ervaren dat het niet altijd klikt; de afgelopen tijd hebben we afscheid genomen van 3 collega's. Afgelopen jaar waren er op personeelsgebied wel wat uitdagingen, maar deze zijn opgelost. Dankzij de extra inzet van onze eigen mensen en het aantrekken van Danielle Kruidenberg en later ook Miriam Bos als leerkrachten voor groep 1 en 2, zijn de kinderen nauwelijks naar huis gestuurd. Komend jaar starten er nog een nieuwe leerkracht Maartje Vedder en twee stagiaires, Daan Schouten en Sander Snoek. Daar zijn we erg blij mee!

Dat zal rust geven, heel fijn. Om een ander onderwerp aan te snijden: wordt er nu concreet werk gemaakt van cameratoezicht bij de school vanwege de vernielingen?

Tijdens de vakantie is het gelukkig rustig geweest, maar het afgelopen jaar leken de vernielingen steeds ernstiger te worden. Er kon helaas niet worden uitgesloten dat er strafbare feiten werden gepleegd. We zijn altijd in goed overleg geweest met de politie en jongerenwerk Stichtse Vecht en ontkomen er nu niet aan om camera's te plaatsen, maar wel volledig binnen de regels van de privacywetgeving. We willen niet 24 uur per dag alles opnemen, dat zou het doel voorbijschieten. Wellicht is het mensen al opgevallen, de camera's hangen.

Kan je iets meer vertellen over de gesprekken met Kidswereld over een nauwere samenwerking? Momenteel zitten we in een proces om te kijken of we

een Integraal Kind Centrum (IKC) kunnen vormen met als doel de kinder-, peuter- en naschoolse opvang meer aan te laten sluiten op het onderwijs. We willen dat samen met Kidswereld van onderaf opbouwen. Daarin worden we begeleid door Etuconsult, een organisatie met expertise op dit gebied. Er zal wat tijd overheen gaan voordat dit ook echt staat, maar de intentie is uitgesproken en het begin is er! Ingeborg (Intern begeleider op de Verbinding) en ik volgen daarvoor komend jaar ook een opleiding. Ook Kidswereld kijkt hiernaar. Daarnaast zal een groot deel van de studiedagen voor het team en de medewerkers van Kidswereld in het teken staan van het te vormen IKC.

De school versterkt daarmee zijn functie als belangrijk hart van het dorp. Hoe ervaar jij dit?

Ik vind de binding met het dorp heel belangrijk. Onze naam verwijst er al naar. Gelukkig lukt dat! Ouders, verenigingen en dorpsbewoners weten ons goed te vinden. Ik denk dat we elkaar op heel veel gebieden die de opvoeding raken helpen en versterken. Goed contact met ouders en de omgeving en de samenwerking met hen zorgen uiteindelijk voor het beste onderwijs. Een van mijn motto's is: it takes a village to raise a child ... Nigtevecht is daar echt een voorbeeld in. Onze school draait ook op de hulp van ouders en omgeving. We kunnen niet zonder elkaar!



Zoals je al aangaf, starten er nieuwe leerkrachten. Dat zijn Miriam Bos en Maartje Vedder. Zouden jullie iets over jezelf kunnen vertellen?

MB: Mijn naam is Miriam Bos, ik ben geboren en getogen in Maastricht en heb tijdens mijn vroege jeugd 3 jaar in Griekenland gewoond. Ik heb in Amsterdam gestudeerd en na mijn studie één jaar als au pair in Italië gewoond. Nu woon ik alweer 30 jaar

in Breukelen. Ik ben getrouwd met Wim en samen hebben wij 5 volwassen kinderen en 2 kleinkinderen. In mijn vrije tijd zijn wij lekker actief, passen we op bij de kinderen, wandelen en fietsen we met vrienden en genieten wij zoveel mogelijk van het moois om ons heen.

MV: Ik ben Maartje Vedder en ik ben 47 jaar. Ik woon samen met Alex en onze jongste dochter Charlotte (17) in Nigtevecht. Onze oudste dochter Michelle (20) woont op kamers in Utrecht.

Waarom hebben jullie ervoor gekozen om aan het werk te gaan bij de Verbinding?

MB: Na 20 jaar op een basisschool in Breukelen is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Mijn dochter Lotte Horstman, velen van jullie zullen haar wel kennen, roept al 5 jaar "mam kom bij ons werken"! Dat vind ik een hele eer. Mijn passie ligt bij de kleuters en toen Lotte vertelde dat er daar een vacature was, heb ik besloten om de overstap te maken. Een nieuwe school, fijne nieuwe collega's en als kers op de taart de kleuters. Ik heb er heel veel zin in!

MV: Dit is de school waar mijn dochters een hele fijne basisschooltijd hebben gehad. Dit is de school waar ik als remedial teacher met heel veel plezier kinderen heb mogen begeleiden. En nu wordt dit de school waar ik als groepsleerkracht aan de slag mag. Twintig jaar geleden ben ik als zij-instromer in het onderwijs gaan werken. Eerst als groepsleerkracht op de Graaf Florisschool in Loenen aan de Vecht. Na mijn opleiding Special Educational Needs ben ik in Loenen en op andere scholen aan de slag gegaan als remedial teacher. Vorig schooljaar was ik coach op een school in Amsterdam IJburg waar Natuurlijk Leren centraal staat. Een mooie vorm van onderwijs, maar mijn hart ligt toch bij een fijne kleine dorpschool en juf zijn. En de Verbinding is zo'n fijne kleine dorpschool!

Ik wens jullie maar ook Mirjam heel veel succes dit schooljaar. We blijven graag op de hoogte van alle ontwikkelingen - Roy Brands

Quizvraag: wat ging er mis in de laatste editie

Wij redactieleden blijken al ruim 24 jaar feilbare mensen te zijn. Zo heel af en toe sluipen er kleine en soms wat grotere foutjes in onze krant. En zo is er weleens reden tot rectificatie, extra duiding, bakzeil halen of eenvoudigweg namen juist te spellen. Afgelopen editie waren we op meer vlakken wat slordig. En ja, wat was dat dan?

Om onszelf een beetje op de hak te nemen en u als lezer ook een kans te gunnen hier iets aan over te houden hebben we een vraag. **Met natuurlijk een ludieke prijs om te winnen.**

Want wat is er zoal te ontdekken in onze vorige, derde editie? Een tip van de sluier:

- wat en/ of wie ontbrak er in het artikel over de triatlon?
- En wat wilde **Bep Brouwer** nou graag toen ze het over haar dochters had?
- En was er nog meer te ontdekken wat niet helemaal klopte.
- Of schreven zelfs wij een keer **Nigtevegt** of **NichteVegt**....?

Stuur uw antwoorden via de mail naar info@sleutel2000.nl of doe het door de brievenbus op Garstenstraat 7 bij ons redactieadres. En heeft u onverhoopt de laatste editie bij het oud-papier gedaan: ze zijn allemaal terug te vinden op www.sleutel2000.nl

Voor de winnaar maken we een leuk pakket! Want voor wat hoort wat.

En wij? Wij zullen nog scherper controleren. Vlegels die we zijn!

De schuldbewuste redactie





De Dorpsstraat: de winkelstraat van weleer

Afgelopen jaren is het vaak gegaan over onze winkel. Maar bedrijvigheid in Nigtevecht is van alle tijden en nog niet eens zo lang geleden kenden we er juist veel! We gingen op onderzoek naar de tijd dat de Dorpsstraat nog wel een winkelstraat was en er goede zaken werden gedaan. Wat nu volgt is een eerste inventarisatie, waarbij nestoren Adriaan Westland, Kees Fokker, Bertus en Corrie Sijbesma-Den Hartog ons mee terugnamen in de tijd.

We starten onze wandeling op Dorpsstraat 14 en 16. Hier zat de winkel van Henk de Haan, een café, drogisterij en kruidenier. Men kocht hier onder andere suiker, dat boven in de winkel lag opgeslagen. De suiker ging via een koperen buis naar beneden en werd door de klanten opgevangen in een zak die vervolgens werd afgewogen.

De kapperszaak van Guusingklo resideerde op nr. 18 en op 20 zaten de dames Snel, die ook wel "De Bijenkorf" werden genoemd, omdat ze zo duur waren. Ze verkochten onder meer wol-en borduurwerk, alles net even wat luxer en mooier.

Arie van de Meent had een winkel op nr. 30 met galanterieën. Dat waren theedoeken, lakens, handdoeken en dergelijke. Ook verkocht hij vanuit zijn Opel Blitz aan de boeren in de omgeving. Zijn vrouw Geertje bemande de winkel als hij zijn ronde deed. Wanneer hij weer terugkwam blies hij op zijn fluitje en deed zijn vrouw Geertje de garagedeuren voor hem open, omdat hij niet goed ter been was.

Dan lopen we door naar de kruidenier en groentewinkel van Jan en Tiny Lammen op nr. 32, waar Tiny nog steeds woont. Op 34 vonden we de "strijschuur" van Elbert Pos, die zorgde voor schoon linnengoed voor welvarende Amsterdammers. Dat werd gewassen in een van de vele wasserijen in Nederhorst Den Berg, omdat daar het water schoon was, in tegenstelling tot onze toen vieze Vecht. En als al het linnengoed weer netjes gestreken was, bracht hij het met zijn auto terug naar Amsterdam.

Teus de Ridder: parlevinker op nr. 46. De Ridder had twee proviandboten, Leentje 1 en 2. De ene werd bemand door hemzelf en de andere door Sijbe Sijbesma. Zij verkochten op hun parlevinkers (soort mobiele winkel op het water) goederen aan schepen. Ze gingen beide een eigen kant op, de één op het Merwedekanaal/ Amsterdam Rijnkanaal en de ander op de Vecht. Ook hadden zij een winkel in de Dorpsstraat waar de producten werden geleverd voor de boten.

Als kind ging Bertus Sijbesma het dorp rond met petroleumkar van Van Dijk, de kolenboer. Het werd afgetapt in 4 liter busjes en werd gebruikt om te koken. Nog vroeger werd deze kar zelfs voortgetrokken door een hond en werd er vanaf de kar melk verkocht. Ook hielp Bertus met kolen scheppen en kwam hij altijd helemaal zwart thuis. Een douche nemen kon niet in die tijd. Je waste jezelf in een teil die vaak bij de haard stond en meestal maar één keer per week. Met de huidige luxe is dit haast niet meer voor te stellen.

Kapperszaak Nol (Arnoldus) Buijsmann zat op nr. 31. "Daar hebben we veel plezier gehad. Hij vertelde moppen en hij wist alle nieuwtjes. Veel kinderen gingen naar deze kapper. Buijsmann verkocht ook parfum en sieraden". Aan de overkant zat de slagerij van Cees (Cornelis) Broekhuizen, op de hoek aan het Veepad op nr. 76+78. De slachterij zat achter de woonhuizen bij de Vecht.

We lopen verder door naar Bakkerij Den Hertog. Naast de bakkerij van Den Hertog was er nog een tweede bakkerij van Van Der Heijden. De bakkerij is als laatste verdwenen, maar gelukkig hebben we nu nog een supermarkt met vers brood!

Dankomen we bij de wagenmakerij en garage van de heer Robijn. Hij repareerde houten wielen van wagens die voornamelijk gebruikt werden door de boeren uit de omgeving. En daar in de buurt zat ook Smederij Aaftink, waar paarden werden beslagen om slijtage van de hoeven te voorkomen.

Aan de overkant, op nr. 35 zat de familie Verheul met hun witgoedwinkel. Hier konden klanten op afbetaling kopen, dat werd in een boekje bijgehouden. Het kopen op afbetaling kon overigens ook bij de kruidenierswinkels.

Tinus (Martinus) en Antje van Roenburg hadden een tankstation op nr. 110. Tinus was bovendien melkrijder. Hij haalde met de vrachtwagen melk op bij de boeren en bracht het naar de melkfabriek. Tante Ant bediende de pomp, maar had meer talenten. "Tante Ant kon heel mooi zingen. Zij zong op feesten en partijen met haar gitaar. Als zij op bezoek



was, was het altijd feest. Ze kon echt de boel op stelten zetten,” vertellen Corrie en Bertus met een twinkeling in hun ogen. Naast Tinus woonde zijn broer Jaap van Roenburg. Jaap had een sigarenwinkel op nr. 104. Waar nu het verenigingsgebouw van de kerk zit, op nr. 43, zat vroeger nog een kruidenierszaak, Van Groen. Dan had je Rodenburg. Hij verkocht melk en andere levensmiddelen. Een heel sterke man die altijd won met touwtrekken.

Op Dorpsstraat 124-134 zat eerst Hotel De Hollander, hier werden regelmatig feesten en partijen gehouden. Later kwam hier schuimrubberbedrijf Rubatex in, waar nu het Adri Ameszpark is (vernoemd naar de wethouder). De achterkant van het gebouw is afgebrand. Nu kan iedereen hier makkelijk de Vecht bereiken en zwemmen of met het pontje oversteken.

Het postkantoor van Ten Brink zat op Dorpsstraat 136. De gevelsteen ernaast met het wapen van Nigtevecht boven de voordeur van nr. 142 verraadt dat hier het voormalige gemeentehuis staat. Bram Rading en zijn vrouw zorgden voor het ophalen van gemeentegeld en het ophalen van vuilnis.

We lopen een stukje verder naar nr 154-156. Nu hebben we onze eigen Coen van der Lubbe, maar ook vroeger had je daar een taxibedrijf: Luxe Autoverhuurinrichting D. (Dirk) Westland. Je belde telefoonnummer 8 of belde aan bij de deur om een rit in te plannen.

De schoenmaker zat niet in het dorp, maar kwam vanuit Abcoude regelmatig in Nigtevecht schoenen ophalen voor reparatie. Vroeger kocht je niet zo snel nieuwe schoenen, maar werden ze opnieuw verzoold of gestikt, want kinderschoenen werden doorgegeven aan broers en zussen.

Zo zijn we bijna aan het einde gekomen van onze wandeling. Maar we mogen de verfwinkel Holtman en Hennipman en Floor Oskamp met zijn kruidenierszaak niet vergeten. We eindigen met groenteboer Blijerveen en smederij Ferrier.

In de loop der jaren zijn er winkels gekomen en gegaan. Mocht u hier meer van weten en foto's hebben; laat het ons vooral weten. Al deze kennis mag natuurlijk niet verloren gaan!

Boules en Bites



Op 12 augustus werd op de jeu de boules banen bij het dorps huis lekker gespeeld. De vele aanwezigen speelden “het Open Clubtoernooi Jeu de Boules Nigtevecht”. Na een moeizame maar heel gezellige strijd eindigde het team van Henjo de Vries, Greetje Thijssen-de Beer en Gerard van de Meent met afgetekende cijfers als winnaar. En een potje Jeu de Boules is natuurlijk niet compleet zonder een glaasje wijn en een borrelhapje. Onder de door de Kussenmakers van Nigtevecht gemaakte vlaggenlijn werd een mooie groepsfoto gemaakt.



Nigtevecht levert de Kinderburgemeester

Door de vakantie is het u wellicht ontgaan, maar onze 11 jarige dorpsgenoot Benjamin Boomsma is eind juni verkozen tot Kinderburgemeester van de gemeente Stichtse Vecht. We zijn natuurlijk benieuwd naar zijn ideeën, wat hij vindt van de aanstaande verkiezingen en wat hij wil betekenen voor de gemeente en vooral voor Nigtevecht. We gaan hierover met hem in een volgende editie in gesprek. Voor nu: gefeliciteerd Benjamin en veel succes met deze belangrijke baan!

Nieuwe collectanten Brandwondenstichting nodig

Lieve dorpsgenoten,

Van 8 tot en met 14 oktober is weer de collecteweek van de Nederlandse Brandwondenstichting. In deze wervelende week wordt er door heel Nederland veel geld opgehaald voor dit - ik spreek uit ervaring - goede doel. Nu hebben we in Nigtevecht een paar trouwe collectanten, maar we zouden best een paar nieuwe talenten kunnen gebruiken. Dus, lijkt het je ook leuk om een 'uurtje in je buurtje' langs de deuren te gaan (wat natuurlijk heel gezellig is in ons dorp), wees welkom en meld je bij mij aan. We doen altijd een avondje straatjes-verdelen vooraf, en een avondje geld-tellen achteraf.

Groet, Annebeth (06 3397 2580)



45 jaar TV Nigtevecht

Dit jaar bestaat onze tennisvereniging aan de Korte Velterslaan 45 jaar! Uiteraard wordt daar uitgebreid bij stilgestaan. Door een groep enthousiaste vrijwilligers is er op 9 september een mooie feestdag georganiseerd die volledig in het teken staat van dit jubileum. Zo is er 's avonds vanaf 20.30 uur een Disco Party, waar ook niet-leden van harte welkom zijn. We hopen dat deze Sleutel2000 op tijd op de deurmat van alle Nigtevechters ligt, zodat iedereen dit bericht nog vóór 9 september kan lezen!

Het is altijd leuk om bij zo'n jubileum even terug te kijken op het verleden. Want wat is er in de afgelopen 45 jaar veel gebeurd! Zo zijn er meerdere lustrums gevierd, zijn er beroemde Nederlandse tennissers langs geweest voor een tennisclinic, zijn er sportieve successen geboekt en ook nederlagen. Zijn er heel veel jeugdleden uitgegroeid tot volwassen leden en zijn er prachtige clubkampioenschappen geweest, maar ook clubkampioenschappen die letterlijk in het water vielen door regen. En wat te denken van de vele toss-avonden (met dan wel zonder sleutelruil) en van het recente en zeer succesvolle allereerste open toernooi? Het kleine tennisclubje met 'slechts' twee gravelbanen en een houten clubhuis heeft in al die jaren haar charme en gezelligheid nooit verloren. Daarom zeggen wij als redactie van de Sleutel 2000: van harte gefeliciteerd met dit 45-jarig bestaan, op naar de volgende 45 jaar!

Bedankje van onze oude huisartsen

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor hun aanwezigheid op de afscheidsreceptie, voor de lieve briefjes en kaarten, de mooie cadeaus en de donaties voor de stichting AAP.

Het was hartverwarmend.

Erik Schinkel & Marijke Wynia

Onderlinge wedstrijd DAW

Op een tropische 11de juni mochten de kinderen die trainen bij turnvereniging De Aanhouder Wint (DAW) weer onderling strijden voor een mooie podiumplaats en beker. Het afgelopen jaar hebben ze iedere woensdagmiddag hard getraind om alle oefeningen onder de knie te krijgen. Er waren ongeveer 40 deelnemers en voor velen was het ook dit jaar weer erg spannend! Begrijpelijk ook als je onder luid applaus van het publiek met muziek de zaal in mag lopen, officieel moet groeten naar de jury en dan ook nog zo precies mogelijk de oefeningen moet uitvoeren. Ze hebben het allemaal heel erg goed gedaan. We zijn trots op alle kinderen! Ook zijn we alle familieleden en dorpsgenoten die wederom kwamen helpen om deze wedstrijd mogelijk te maken enorm dankbaar. Zonder jullie is er geen wedstrijd. Mocht uw kind ook mee willen doen, kom dan vooral een keer meetrainen op woensdagmiddag in de gymzaal van het dorp.

Met sportieve groeten,
Het bestuur van DAW





Lenen en ruilen in de Nigtevechtse Minibieb

Wij schrijven al 24 jaar onze Sleutel2000 voor en door Nigtevechters. En al die jaren ontvangen we graag tips voor artikelen. Ook nu werden we gewezen op een sympathiek initiatief: de Nigtevechtse Minibieb.

Ik ken die Minibieb maar al te goed, want deze staat letterlijk tegenover het redactieadres aan de Garstenstraat, voor de deur bij Maartje en Alex. Op de hoek van Oost en Vecht, vlakbij het parkje staat deze fleurige boekenkast. Waar een ieder een boek kan lenen of ruilen. Een prachtig idee, waarbij je ook andere dorpsgenoten kan laten genieten van boeken. Maartje vertelde me dat deze kast gemaakt is door de 9 jarige Nayomi uit Weesp. Ze houdt van timmeren en zocht iets om te kunnen maken. Maartje had wel een idee. Wat een schitterend resultaat is het geworden; ik word hier vrolijk van!

Maartje zegt: 'Boeken voor volwassenen zijn leuk, maar we willen ook veel boeken voor kinderen. Die zijn altijd welkom!'

Met lezen scherp je de geest, krijg je andere inzichten of kan je simpelweg even lachen. Wegdromen bij mooie verhalen of inspiratie krijgen. Neem maar eens een kijkje en laat ook anderen meegenieten. Ik doe dat al als ik mensen gebruik zie maken van de Mini Bieb bij mijn overburen.

Pieter Tammens

Samen helpen in de winkel - de vrijwilligers



Met de vaste werknemers en binnenkort een zaterdaghulp zorgen juist ook de vrijwilligers voor onze dorpswinkel. En dit doen ze niet zomaar, maar met een belangrijke motivatie: ze voelen zich verantwoordelijk voor onze gemeenschap. Samen met Alexandra de Jong en Katja Catouw spraken we hierover. Wat doen de vrijwilligers eigenlijk allemaal.

Op dit moment zitten er zo'n 37 mensen in de whatsapp groep "Samen helpen in de winkel". Daarvan zijn 10 vrijwilligers echt actief in de winkel. Voor de opening waren er veel werkzaamheden, maar nu is er vooral behoefte aan hulp overdag. Er wordt elke dag van 09.00-12.00 uur meegewerkt. De vrijwilligers horen bij binnenkomst van de vaste medewerkers wat er prioriteit heeft. Dit kan elke dag anders zijn.

Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend komen de versproducten binnen. Deze moeten dan meteen in de koeling worden gelegd. Dit is natuurlijk anders voor de kruidenierswaren, die op donderdag worden geleverd. Pakken suiker en koffie kunnen ook op een ander moment verwerkt worden. Het brood vraagt elke ochtend om aandacht, want het komt ongesneden binnen. De vrijwilligers snijden het ter plekke en verwerken alle broodbestellingen. Het is als klant natuurlijk heerlijk als je binnenkomt en je bestelling ligt al klaar! Verder worden de producten gecheckt op houdbaarheidsdatum en wordt de hele winkel elke dag "gespiegeld", waarbij de producten vooraan in het schap worden gezet.

Alexandra de Jong heeft zich al in februari aangesloten bij de dorpscoöperatie. Ze regelt alle zaken rondom de vrijwilligers en "beheert" de whatsappgroep. Ook informeert zij de coöperatie over het reilen en zeilen van de vrijwilligers in de winkel en werkt ze vaak op zaterdag mee.

Katja Catouw werkt 1x per week in de winkel als vrijwilliger. Zij doet dit omdat ze het belangrijk vindt dat de winkel blijft bestaan. En omdat ze zich verantwoordelijk voelt voor onze dorpsgemeenschap. Nu ze zelf niet meer werkt, heeft ze hier ook tijd voor.

Er blijkt een grote gemene deler te zijn waarom beide vrouwen zich inzetten: ze willen met elkaar voor de winkel, maar eigenlijk voor de mensen in ons dorp zorgen. Ze doen het voor de mensen die bijvoorbeeld een druk gezin hebben en hard werken en zelf geen tijd hebben voor vrijwilligerswerk, maar zo wel de beschikking hebben over een winkel. Voor een loopje en een praatje voor de ouderen. Maar ook om de kinderen te laten zien hoe het is om zelf boodschappen te doen. De kindjes op de fiets met een lijstje in hun hand. Een kindje van 3 die zelf croissantjes komt halen. Het zorgt voor samenhang in het dorp en een natuurlijke manier van leven, zoals Alexandra het mooi omschrijft. Katja geeft aan dat het voldoening geeft om vrijwilliger te zijn. Zelf zou ze niet snel een bestuursfunctie nemen. Maar dit werk is lekker actief, dicht bij huis, gevarieerd en gezellig. Ook wordt ze ineens meer herkend op straat. Je leert dus ook weer nieuwe mensen kennen. Een mooi idee ontstond tijdens het gesprek. Want: er komen weleens bezorgverzoekjes. Dit kan natuurlijk ook alleen door vrijwilligers, de vaste medewerker kan de winkel niet verlaten. Voor alle soorten bestellingen, maar ook met een bezorgverzoekje kan je de winkel bellen, maar liever nog een bericht sturen op 0294-775488. Hierop kan je ook whatsappen (echt waar, we hebben het getest). Dan gaan ze kijken of het kan!

Het aantal mensen dat echt in de winkel helpt is aan de krappe kant. Dus als je zelf tijd hebt, ook als dit niet van 09.00-12.00 is, meld je dan alsjeblieft bij Alexandra. Het liefst via whatsapp op +31 640540042.

Achterklap: Claudia van Geijten



Bep Brouwer stelt Claudia van Geijten de vraag: Voorheen woonde je op de Vreelandseweg, hoe vind je het om nu in het dorp te wonen? Ik vind het supergezellig om in het dorp te wonen. Ik zat een tijd met mijn zoon Jip alleen op de woonboot. Verschrikkelijk mooie plek en ik had daar hele lieve buurtjes, maar het was ook afgelegen. Ik heb altijd erg mijn best moeten doen om een beetje bij te blijven met wat in het dorp gebeurde. Ik heb de eerste jaren ook gewoon de 'Oranjewek' gemist, omdat je er daar achter de heg op de Vreelandseweg gewoon niet zo in "meegezogen" wordt. Pas toen Jip naar school ging, kwam ik erachter dat er nog een heel leven afspeelde in ons dorp, zo'n 2,5 km verderop.

Waar moet Nigtevecht je van kennen? Inmiddels is Jip bijna 21 en woon ik al 23 jaar in Nigtevecht. Ik heb superveel voor school gedaan in de tijd dat Jip op de (toen nog) Tweemaster zat. Maar ik denk dat de meeste mensen mij echt leerden kennen toen ik maaltijden verzorgde. Ik heb een flink aantal jaar gekookt voor gezinnen in het dorp en dan reed ik lekker door het dorp om de maaltijden af te leveren. Even hier en daar een praatje maken. Zo wist ik ook nadat Jip niet meer op school zat, toch een beetje wat er nog speelde in ons dorp. En ik heb sinds dit jaar de hamburgers en saté van Henk en Puck overgenomen op Koningsdag. Aangezien dan ons hele dorp aanwezig is, denk ik dat ik iedereen zo'n beetje wel gezien heb.

Hoe ziet je dag eruit? Inmiddels ben ik al een tijdje gestopt met maaltijden

bezorgen en doe ik bedrijfs catering. Mijn dag begint meestal rond 6.30 uur. Even rustig opstarten en dan bij de bakker de broodjes voor de lunch ophalen. Deze klaarmaken en vervolgens rond 12 uur afleveren. Daarna begin ik meestal aan het diner voor deze bedrijven en als die er niet zijn doe ik de boodschappen voor de volgende dag. Voorheen liep ik nog een paar rondjes met de hond, maar de hond is er sinds een paar maandjes niet meer. Ik merk wel dat ik dit heel erg mis, toch even die frisse neus tussendoor en het praatje met de andere hondenbezitters of mensen die dan op straat lopen. Toch ook weer een stukje sociale omgang.

Wat staat er nog op je bucket list? Ik heb niet echt een bucketlist. Ik doe eigenlijk al zoveel mogelijk dingen die ik leuk vind. En het leven loopt al niet echt zoals je het altijd plant, dus als daar ook nog een lijstje bij komt met de dingen die ik 'moet' doen, denk ik niet dat dat voor mij gaat werken. Ik heb ooit wel eens een marathon gelopen en dat was nou typisch iets wat ik nooit op mijn bucketlist zou zetten. Misschien heb ik een omgekeerde bucketlist. Het Noorderlicht! Dat is wel iets wat ik echt eens zou willen zien. De kans is groot dat ik dan net op de verkeerde dag op de verkeerde plek sta.

Wat is je favoriete plek in het dorp en waar heb je de mooiste herinneringen aan? Mijn mooiste plekje in het dorp is toch wel de woonboot. Het uitzicht daar is van alle kanten mooi; het uitzicht over het water en de weilanden aan de overkant. Door het hek lopen en dan weer de koeien van de burens zien grazen. Het ijs op de Vecht of sneeuw, bevroren dauw op de bomen en takken. De bomen in de herfst en de bloesem in het voorjaar, de eenden en zwanen die langs zwemmen, de vissers aan de overkant en het geluid van de duizenden kikkers. De Vreelandseweg hoort nog steeds bij het dorp, ookal vergeet je dat weleens als je daar woont, toch Barbara en Aran?

Met wie zou jij uit het dorp een bakkie willen doen? Ik heb niemand specifiek met wie ik een bakkie zou willen doen, ik denk dat ik genoeg bakkies of wijntjes doe in het dorp.

Wat is jouw tip aan nieuwe bewoners van Nigtevecht? Meng je in het dorp, wees vooral je (h)eerlijke zelf, zeg gedag, maak een praatje, rij niet als een achterlijke door het dorp en neem de tijd om erachter te komen wie je burens zijn. Ook van de straat achter je. Dan is dit dorp echt het allerleukste dorp waar je kan wonen. En dat zegt een Amsterdamer! Ik vind dit dorp eigenlijk een beetje de Jordaan van vroeger. Ik wil hier ook nooit meer weg.

Aan wie stellen we deze vragen de volgende keer? Aan Kiki Bouwman

Wat is je vraag aan Kiki? Jullie hebben meegedaan aan het programma van RTL "Voor hetzelfde geld". Zijn de verwachtingen van het wonen in ons dorp een beetje uitgekomen?

Kopij- en verschijningsdatum

Kopijdatum: 14 oktober 2023
Verschijningsdatum: 28 oktober 2023

COLOFON **SLEUTEL** 2000

Redactie

Pieter Tammens	06-13880005
Annelieke Sijbesma	06-20430315
Freda Bekker	06-26076501
Kasper Rensenbrink	06-36105866
Michelle Brouwer-van Nood	06-30037624
Roy Brands	06-25754436
E-mail: info@sleutel2000.nl	

Opmaak en vormgeving

Ursula Hopson Graphic Design 06-42413331

Druk

Postfly - Amsterdam Zuidoost

Twitter: @sleutel2000

facebook.com/sleutel2000

Met dank aan de sponsors:

- ALLSAFE Mini Opslag • Betonfabriek Nigtevecht
- Brands Legal • Consultancy • Compromis Tankvaart BV • Gebr. Dalmulder Infra • Eikk Onderwijsgroep • R. Hagen b.v. Weesp • JAL Rehbock Praktijk BV • JBL Installatietechniek • Kidswereld • Lengers Housing • PBH Techniek • ProWorks reclamegroep • HC Schoonhoven VOF Technische Installatie • Taxi Coen van der Lubbe • The Data Agency • Uitjes.nl • OSK Advocaten • WhisperPower

Sleutel 2000 redactie is een werkgroep van Stichting het Dorphuis Nigtevecht

